

Προς: Υποψήφιους/ες Δημάρχους

Στον απόηχο ενός καλοκαιριού με έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα και τις θερμοκρασίες να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα για μέρες, ενέχοντας κινδύνους ακόμα και για την υγεία, απευθυνόμαστε στις δημοτικές αρχές της χώρας καλώντας τες να θέσουν ως προτεραιότητα την εξασφάλιση πόσιμου νερού, προσβάσιμου σε όλους τους κατοίκους και την δημιουργία ενός επαρκούς δικτύου κοινόχρηστων βρυσών.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και συγκεκριμένα σύμφωνα α) με το άρθ. 16 της Οδηγίας 2020/2184 (ΕΕ) σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης β) τα άρθρα 16 και 18 της ΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 ΦΕΚ Β 3525 2023: -Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 και γ) τον Νόμο 4736/2020 (ΦΕΚ200Α/20.10.2020), οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού, υποχρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα. Η πρόσβαση στην ύδρευση και την αποχέτευση αποτελούν ανθρώπινο δικαίωμα αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ (στόχος 6 των Sustainable Development Goals). Η υποβάθμιση και η έλλειψη συντήρησης των δημοσίων κρηνών ή και παντελής σε ορισμένες περιπτώσεις ύπαρξη τους οδηγούν στην απαξίωση της χρήσης τους από το κοινό και καθιστούν μονόδρομο την αγορά μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού. Αυτό όχι μόνο συνεπάγεται αυξημένο κόστος για τους πολίτες και αντιβαίνει στο δημόσιο χαρακτήρα του νερού, αλλά προσκρούει και στους σκοπούς της παραπάνω Οδηγίας για μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης (υπολογίζεται ότι μόνο στις ελληνικές θάλασσες καταλήγουν ετησίως 11.500 τόνοι πλαστικών και ότι 2-2,5 δισ. πλαστικά μπουκάλια «καταναλώνονται» ετησίως στη χώρα μας). Ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αθήνα, που διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού καλής ποιότητας η εγκατάσταση δημοσίων βρυσών στους κοινόχρηστους χώρους είναι καθόλα εφικτή και η αδράνεια εκ μέρους των δημοτικών αρχών δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί.

Καλούμε επομένως τους Δήμους κατ' εφαρμογή του σχετικού Νόμου και ακολουθώντας τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, να δεσμευτούν ότι θα προβούν στα απαραίτητα έργα για την επιδιόρθωση των δημοσίων βρυσών που έχουν πέσει σε αχρηστία αλλά και την ενίσχυση του δικτύου των βρυσών με την εγκατάσταση νέων, παροτρύνοντας τους κατοίκους για την κατανάλωση νερού από τα εν λόγω σημεία. Ευελπιστούμε σε αυτές τις παρεμβάσεις εντός του αστικού χώρου ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο κάθε κάτοικος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε τρεχούμενο ποιοτικό νερό και να μπορεί να αποφευχθεί η περιττή αγορά πλαστικών μπουκαλιών και η περιβαλλοντική επιβάρυνση που αυτή επιφέρει.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Εθελοντών Greenpeace Athens